

INGEZONDEN

Het land is van niemand

'Wij willen ons land terug', zeggen de 'gele hesjes' (LC 10 december). Feitelijk illustreert het letterlijke landgebruik goed de oorzaak van de fundamentele ongelijkheid die de protesten waar dan ook in de wereld steeds weer zichtbaar maken. Het land is namelijk in beginsel van niemand geweest, maar degenen die het recht van de sterkste toepasten, namelijk degenen die geweld gebruikten, de regenten van toen, hebben het zich toegeëigend.

In Friesland noemde men het vroeger *almende*, gemeenschapsground, we kennen nog de afgeleide benoeming *meenthe*, of *marke* en *gemeente*. Niemand kan eigenlijk zich rechtmatig eigenaar van welk stukje land ook noemen, ook al sta je netjes in het kadaster ingeschreven, het is door onrecht, door diefstal ooit in handen gekomen van

niemand en later verkocht onder valse voorwendselen van eigendomsrechten. De handel in deze gronden kende geen moraal, en juist deze manier van denken hebben onze regenten van heden nog steeds. Geen wonder dat ze de bevoorrechten meer ondersteunen dan de benadeelden. Dat ons rechtssysteem een puinhoop is geworden, is logisch. Het is gebaseerd op de wensen van de regenten van toen die ook tegelijk voor rechter speelden, namelijk voor hun eigen bevoorrechte kwesties opkwamen: 'Een dief maakt geen wetten tegen diefstal' is ook nu nog geldig. Het land is van niemand en zolang wij niet daarnaar handelen en het recht niet op werkelijke gelijkwaardige gronden is gebaseerd, zal het onrecht dat recht wordt verzet tot gevolg hebben.

Jürgens [Redczus](#). Leeuwarden